

Αγαπητοί Ενορίτες, Ενορίτισσες
και Φίλοι εκκλησιαζόμενοι του Ιερού μας Ναού,

Χριστός Ανέστη!

Με την Χάρη του Αναστάντος Χριστού και φέτος προσεγγίζουμε το φωτοφόρο Πρόσωπό Του μέσα από τα Μυστήρια και τις Ιερές Ακολουθίες, ώστε να αποκτούμε προσωπική σχέση μαζί Του και να διεκδικούμε ξεκάθαρα για τον εαυτό μας και για το σύνολο της Εκκλησίας μας μία ζωογόνο επαφή και αγαπητική σχέση με τον Σωτήρα και Μεσσία Ιησού Χριστό.

Ο Κύριός μας με την διδασκαλία Του, με το Πάθος Του και με την Ανάστασή Του, εκπλήρωσε όλες τις προφητείες. Ο Κύριός μας βρίσκεται μπροστά μας αναστημένος και δείχνοντάς μας τα σημεία της Σταυρώσεώς Του, για να τα ψηλαφίσουμε, αναμένει από εμάς να Του πούμε εγκάρδια και ολόψυχα «μείνον μεθ' ἡμῶν» (Λουκ. 24, 29).

Η περίοδος, την οποία διανύσαμε και που εξακολουθεί να σκιάζεται από την ασθένεια που έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις υγειονομικής δίνης και κοινωνικών κινδύνων, χαρακτηρίζει την εποχή μας ως εποχή αναστατώσεων, καθώς και ως εποχή πνευματικών αναζητήσεων. Γι' αυτόν τον λόγο είναι βέβαιο ότι η φωνή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. 12, 12), προετοιμάζει κάθε ευλογημένο αναζητητή της αλήθειας να συναντήσει την ενσαρκωμένη Αλήθεια, τον Κύριό μας και Σωτήρα μας Αναστημένο Ιησού Χριστό.

Αδελφοί μου,

Ὡς μέλη της Εκκλησίας διακηρύσσουμε στην προσευχή μας λέγοντας: «*Ἰδοῦ γάρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ*». Σας παρακαλώ να προβληματιστούμε γόνιμα από αυτήν την δύναμη των λόγων της προσευχής μας. Ομολογούμε και διακηρύσσουμε ότι αυτό που ζητά ὅλος ο κόσμος, αυτό που επιθυμεί ο κάθε άνθρωπος και που το διεκδικεί με ὅλους τους τρόπους για την ζωή του, δηλαδή τη χαρά, δεν ἦρθε στον κόσμο διὰ της Αναστάσεως, αλλά διὰ του Σταυροῦ του Κυρίου μας.

Το μεγαλειώδες και υπέρλογο γεγονός της Αναστάσεως, το οποίο είναι χαρμόσυνο από την φύση του, θεμελιώνεται πάνω στον πόνο και στο πάθος του Σταυροῦ. Ο Χριστός θυσιάστηκε ἐπὶ του Σταυροῦ για την σωτηρία μας. Ο θάνατος του Χριστοῦ ἦταν η αιτία της χαράς για ὅλον τον κόσμο, διότι της Αναστάσεώς Του προηγείται ο Σταυρός.

Η χαρά που διαρκεί «*πάσας τὰς ἡμέρας*» είναι η χαρά που αναβλύζει από το κενό μνήμα, είναι η χαρά που «*ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ*».

Αδελφοί μου,

Τόσο η ελαχιστότητά μου, όσο και ο π. Ισίδωρος ευχόμαστε ταπεινά ὅλοι μας να εργαζόμαστε για την πνευματική μας εγρήγορση, να ἔχουμε διαρκή μετάνοια και επισκόπηση του εαυτοῦ μας, να ἐκλέγουμε ἀπὸ τον πόνο και το πάθος του Σταυροῦ τα ωφέλιμα στοιχεία της γνώσεως και να ζούμε ὄντως την χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου μας.

Οι Εφημέριοι του Ιερού Ναού

Αρχιμ. Βαρθολομαῖος Αντωνίου - Τριανταφυλλίδης

Αρχιμ. Ισίδωρος Κάτσος